

Wim en Koen Scharrenberg



In De mooiste gezichten van Zutphen zien we twee wel heel bijzondere broers die opgroeiden in deze stad en er nog verknocht aan zijn. Met een vader die vaarde op de SS Rotterdam zat het reizen echter in hun bloed. Beiden waren ze zeer actief en niet onverdienstelijk in de vechtsport en hebben dit beoefend in Azië, Amerika, Brazilië en veel landen in Europa. Talloze onderscheidingen, hoge functies en zelfs meerdere boeken gepubliceerd, maken de heren de balans op. Het heeft hun buitengewoon veel gebracht en ja, ook fysiek het nodige gekost. Spijt hebben ze niet. Mooie inspirerende verhalen des te meer ! Met gepaste trots mocht ik deze foto maken van niemand minder dan Wim en Koen Scharrenberg !