



Hinco Woerdman



Niks is zo leuk als elke week een nieuw boeiend iemand te mogen ontmoeten en er een portret van te maken. Zo ook deze week, waarin ik het verhaal mag opschrijven van een kok die zijn leven rigoureus omgooide naar iets compleet anders. De dampende keukens verruilde hij voor de buitenlucht van de Zutphense wijken. Ik ga je vertellen hoe dat ontstond.

Hij vertelt me dat hij achtendertig jaar geleden is geboren in Deventer. Gedurende zijn jeugd woonde hij echter door heel Nederland, omdat zijn ouders vaak verhuisden. Zo woonde hij als kind in Groningen, Tiel en studeerde later in Utrecht. Hij woont inmiddels vier jaar in Zutphen, maar woonde eerder ook al een periode in deze stad. In Zutphen wonen zijn zussen en voorheen ook zijn moeder, die inmiddels in Hongarije woont. 'Deventer is wel vergelijkbaar met Zutphen, alleen zijn de mensen hier aardiger. Deventer is wat rauwer dan hier', zegt hij.

Hij leerde zijn partner kennen via een datingsite en verhuisde voor de liefde naar Arnhem. Toen ze besloten om samen een gezin te vormen sloeg het noodlot toe en verloren ze hun kindje na 31 weken zwangerschap en werd het dood geboren. Het gebeurde tijdens de eerste coronagolf en heel veel contact met de artsen was daardoor online. Achteraf gezien wat het misschien anders gegaan als de huisarts de klachten eerder serieus had genomen. De kinderkamer was al helemaal klaar toen ze moest bevallen van een inmiddels overleden baby. Daarna bleek het heel moeilijk en confronterend om op die plek te wonen, waar alles hen deed denken aan hun kindje. Toen de kans ontstond om woningruil te doen met mensen in Zutphen, grepen ze dat met beide handen aan. En zo zijn ze, inmiddels vier jaar geleden, hier beland, aan de Stokebrand. Inmiddels hebben ze een gezond kindje gekregen en wonen ze er met heel veel plezier.

Hoewel hij aanvankelijk graag acteur wilden worden begon zijn loopbaan destijds als kok in de horeca. 'Door mijn dyslexie werd mij afgeraden om te leren acteren' zegt hij. Toen hun dochttertje drie maanden oud was en zijn vrouw plots ernstige gezondheidsklachten kreeg, wilde hij vrij nemen om bij zijn gezin zijn. Dat kon op dat moment niet en dat was reden voor hem om per direct zijn baan op te zeggen. Hij vond het werk al een poos heel zwaar, maar dit was de aanleiding om echt te stoppen. Toen hij zijn spullen op zijn werk ging inleveren, was daar een schoonmaakbedrijf bezig en kreeg hij het aanbod om, zodra zijn thuissituatie dat toeliet, als glazenwasser te gaan werken. En zo is hij in die wereld beland, aanvankelijk in Eerbeek. Na twee jaar besloot hij om voor zichzelf te beginnen in Zutphen.

Doordat er fouten waren gemaakt rond de complicaties van de eerste zwangerschap en het doodgeboren kindje het gevolg daarvan was, kregen ze een schadevergoeding van de huisarts. Met een deel van dat geld kocht hij een bakfiets voor zijn glazenwassersbedrijf. Dat bleek een goede keuze. 'Mensen vinden het leuk, ik val er mee op en het past echt bij Zutphen', vertelt hij me trots. Hij is daarmee nu een jaar actief in Zutphen. Zijn grootste wens is dat er iemand bij hem in de zaak komt. Hij heeft al een tweede bakfiets klaarstaan. Diegene zou van hem het vak kunnen leren en bijvoorbeeld honderd klanten krijgen als start, wat dan verder uitgebouwd kan worden. Enthousiast vertelt hij over zijn vak en hoe leuk het is om op de mooiste plekken te komen in Zutphen. 'Nu hou ik mijn pauze in een park of een mooie tuin. Dat is heel wat anders dan in een hete keuken je eten op een kratje bier naar binnen werken, wat vroeger mijn werkomgeving was'.

Terugkijkend kun je wel zeggen dat hij door een moeilijke gebeurtenis in zijn leven iets heeft verloren, maar er ook iets voor heeft teruggekregen. Zo vindt hij zijn werk heel fijn, geniet van zijn vrijheid en kan veel meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Hij gelooft er wel in dat niets voor niets is en dingen soms op een bijzondere manier met elkaar samenhangen. Zo leerde hij zijn vrouw kennen op de verjaardag van zijn overleden zus en schreef hij bij de Kamer van Koophandel zijn bedrijf in op dezelfde dag dat een aantal jaren eerder hun eerste kindje dood werd geboren. Dit is het verhaal van een bijzondere, sympathieke man door wie vele Zutphenezen een helder zicht naar buiten hebben. Een man die bekend staat als Hincó op de fiets, de enige echte Hincó Woerdman !