

# Willemijn Bijl



In de serie De mooiste gezichten van Zutphen krijgen we vandaag een inkijkje in het leven van een bijzondere dame wier missie het is om vrouwelijk leiderschap en spiritualiteit te verbinden. Ze werd geboren in een Amsterdamse woonboot en verhuisde na anderhalf jaar naar Delft, waar haar vader als huisarts een praktijk had overgenomen. Daar heeft ze tot haar 20e gewoond en volgde er de vrijeschool waarbij ze voor de bovenbouw naar Den Haag moest. Lange tijd was er de twijfel of ze niet ook huisarts zou worden maar ze besloot anders.

Toen ze een beroepskeuzetest deed bleek dat ze heel veel zou kunnen maar dat haar grootste belemmering een lage zelfwaarde was. Meer nog dan de keuze voor een studie werd het werken aan haar eigenwaarde en zelfontwikkeling een leidraad in haar leven. Uiteindelijk is ze politicologie gaan studeren. Na het behalen van haar propedeuse besloot ze eerst een jaar te gaan reizen. Op dat moment was ze 22 jaar. Ze reisde door Quatamala, Mexico, Honduras, kwam op prachtige plekken en ontmoette veel bijzondere mensen.

Eenmaal terug in Nederland besloot ze hermetische filosofie te studeren, wat voelde als thuiskomen. Tijdens deze studie runde ze haar eigen buikdansschool. Via dans en lichaamswerk begeleidde zij vrouwen naar meer lichaamsbewustzijn en persoonlijk leiderschap. De praktijkervaring die ze daarmee opdeed, was ook inspiratie voor de scriptie die ze schreef over hoe lichaam en geest verbonden zijn. Daarvoor deed ze onderzoek in Esalen, een vooraanstaand New Age Institute in Californië.

Toen zat ik echt op mijn pad, vertelt ze me, en ontmoette in Amsterdam de man met wie ze nog altijd samen is. En hoewel ze op dat moment qua liefde op de juiste plek leek te zijn aanbeland koos ze qua werk iets dat in geen enkel opzicht aansloot bij wie ze was. Ze werkte als consultant werving en selectie bij een corporate organisatie. Lang duurde deze periode niet. Ze startte met een opleiding tot priesteres waarin je toewerkt naar een inwijding middels een vision quest in Griekenland. In deze quest ontdekte ze 'waar ze over ging'.

Tijdens kredietcrisis verhuisde ze met haar lief naar Ellecom. En in die periode is ze gestart met de ontwikkeling van het zogenaamde eigenwijze tarotdeck. Hier maakte ze de blauwdruk voor Innerlijk Leiderschap voor vrouwen, een model geënt op de cyclus. Het werd uiteindelijk een prachtig doosje



met 81 kaarten om je ziel te raadplegen met een handzaam boekje propvol wijsheid.

Naast het moederschap volgde ze een opleiding familie-opstellingen en daaraan gekoppeld de opleiding hypnotherapie. Met deze twee opleidingen leerde ze hoe mooi de verbinding is tussen het bewuste, onderbewuste en het wetende veld. Daarna heeft ze zich beziggehouden met het geven van therapie, coaching en het opleiden van vrouwen tot priesteres. Op dit moment richt ze zich helemaal op de ontwikkeling van het eerdergenoemde eigenwijze tarot deck, haar online producten en academie en het maken van tekeningen voor een nieuw kaartendeck. Daarnaast legt ze de laatste hand aan het boek: Moeder & Minnares.

Naast haar fascinatie voor het vrouwelijke komen haar kinderen op nummer 1. 'Het bieden van een fijn, veilig en liefdevol thuis vind ik enorm belangrijk.' Ik heb het natuurlijk over Willemijn Bijl!