

Tanja Papez



Een bijzondere plek in de serie De mooiste gezichten van Zutphen is voor deze creatieve dame. Geboren in Zutphen maar tussen haar 11e en 19e woonachtig geweest in een klein dorp vlakbij bij Steenderen, waar haar ouders een op boerderij kregen. Vanaf haar 19e is ze op kamers gaan wonen in Zutphen. Daar zat ze overigens al die jaren al wel op school, waarvan het grootste deel op de Vrije school. Aanvankelijk begon haar loopbaan in de kinderopvang. Maar toen ze vlak na de geboorte van haar zoon ernstig ziek werd kon ze dat werk niet meer doen en begon ze thuis met tekenen en schilderen. Achteraf gezien was dat een geluk bij een ongeluk, vertelt ze me nu. Toen ze van haar ziekte herstelde heeft ze eerst nog 4 jaar een winkel in tweedehands kinderkleding gehad maar op enig moment was de vraag naar haar creatieve werk zo groot dat ze hier volledig voor is gegaan. Hoewel ze er nooit een beroepsopleiding voor volge heeft ze zich de afgelopen 16 jaar ontwikkeld tot een veelgevraagd kunstenares voor vooral muurschilderingen, binnen en buiten. Zo mocht ze schilderen bij verschillende restaurants, het crematorium, het ziekenhuis en bij de brandweer. Extra trots is ze op de flatgebouwen die ze in maart jl mocht (over) schilderen. De enorme grootte ervan maakt het een ware uitdaging. Vandaag de dag is het haar ambitie om een eigen ontwerp op zeer grote schaal (als dat van een flatgebouw) te mogen schilderen. Ze voelt ze een bevoorrecht mens door dit werk waarin ze al haar creativiteit kwijt kan, veel mensen ontmoet, op andere plekken komt en meerdere malen in t.v.-programma's mocht verschijnen. Je weet ongetwijfeld dat ik het hier over niemand minder heb dan Tanja Papez !