

De Mooiste Gezichten van Zutphen



Fabio Bouwhuis

Het Mooiste Gezicht van Zutphen is deze week de man die onlangs de zaak overnam waar in de zomermaanden een bovengemiddeld deel van mijn inkomen verdwijnt. Vandaag kom ik erachter wie hij echt is als hij me breed lachend vertelt over zijn loopbaan.

Hij vertelt me dat hij geboren is in Deventer en zijn familie al jaren “in het ijs zit.” Als kleine jongen was hij al actief door de sinaasappels te persen en af te wassen. “Mijn familie zit al generaties lang in het ijs”, vertelt hij me, terwijl ik een kop koffie van hem krijg geserveerd.

“De vader van mijn Italiaanse opa was in 1932 in Deventer begonnen. Ook de familietak van mijn oma is in die tijd in Zutphen begonnen door zelf ijs te maken en dat met fietskarren door de stad te verkopen. Toen dat aansloeg, zijn ze op enig moment een ijssalon begonnen. Als kleine jongen droomde hij ervan om profvoetballer te worden, maar al snel ontstond ook de gedachte om zelfstandig ondernemer te worden. De link naar ijs werd toen natuurlijk snel gelegd.”

“Mijn moeder en oom runnen de zaak in Deventer, maar ik heb echt het ondernemers-DNA van mijn opa, dus wilde ik al snel iets voor mezelf beginnen.”

Op zijn achttiende leende hij wat geld van zijn ouders en is hij voor zichzelf begonnen. Eerst door met een ijswagen bij winkelcentra en scholen te gaan staan. Een heel groot succes werd dat niet. Het jaar erop is hij bij Plantsoen de Worp in Deventer gaan staan en dat was vanaf het begin wel succesvol. Hij stond er een jaar of zes, iedere dag bij mooi weer. Daarna startte hij samen met zijn zus een ijssalon in Apeldoorn aan het Marktplein. Na een jaar of vier besloot hij om er iets bij te gaan doen. Vanaf dat moment zijn ze zich meer op foodtruck-evenementen gaan richten. “Ik ging dan met de bus of met de karren op pad, terwijl mijn zus de ijssalon in de gaten hield.”

Op enig moment kwam de kans om een ijssalon in Raalte te openen. Vanaf het begin was dat een succes. Het hielp dat de mensen uit die regio onze naam al kenden van de filialen in Deventer en Zwolle, waar we al wel 80 jaar zaten als familie. Inmiddels zitten ze alweer vijf jaar in Raalte.

Zijn vrouw Martina en hij zijn een periode uit elkaar geweest. In dat jaar verhuisde zij naar Zutphen. Op enig moment groeiden ze weer naar elkaar toe en ontdekte hij dat hij het in Zutphen eigenlijk wel heel prettig vond. Toen ze tijdens een avondwandeling een pand in de Turfstraat te koop zagen staan, begon het bij hen beiden te kriebelen. Samen met zijn vrouw zijn ze daar Sani begonnen, een koffiebar waar je ook broodjes kunt eten. Daar konden ze boven de zaak wonen. Dit concept was een bewuste keuze, ook omdat de ijssalons natuurlijk vooral in de zomer open zijn en het werk in de winter stil komt te liggen. Een broodjeszaak is het hele jaar open. “Vroeger was er natuurlijk de financiële noodzaak om in de winter iets anders te doen. Toen zette ik ketels in elkaar bij Nefit, wat soms best afzien was”. Tegelijk vond hij het ook wel een goede les om te ervaren, dat hij dat niet zijn hele leven zou willen doen. Vandaag de dag is de financiële druk om in de winter door te werken minder, maar vindt hij het vooral heel erg fijn om bezig te zijn. Hij is vaak zeven dagen per week bezig, maar het voelt niet als werken.

De ijssalon Talamini in Zutphen was jarenlang in handen van Bas, die een goede vriend van hem is geworden en hem eerder ook al zakelijk hielp met adviezen. Jaren geleden was er al wel sprake van dat als zijn eerder geopende ijssalon in Apeldoorn goed zou lukken, hij op een dag wellicht Talamini Zutphen kon overnemen. Dit jaar is dat zo ver gekomen. De zaak heeft qua interieur een kleine metamorfose ondergaan, waarvoor zijn vrouw verantwoordelijk is. Eerder bleek al met de styling van Sani dat ze hier goed in was. Dat zie je nu opnieuw met een nieuwe en meer gezellige uitstraling in Talamini. En zo staat er niets in de weg om een hopelijk mooie zomer tegemoet te zien waarin hij samen met zijn team en bedrijfsleider Michiel gaat voor een hoge kwaliteit. “We zijn dan elke dag open tot minimaal 22:00 uur, natuurlijk met ons ijs, maar ook voor een drankje kunnen ze de avonden bij ons terecht’.

Deze goedlachse Italiaanse ijsman pur sang is natuurlijk niemand minder dan Fabio Bouwhuis !