



Tonnie Notten



In de mooiste gezichten van Zutphen vandaag een sociaal bewogen man die is geboren in Baak, maar altijd al met Zutphen was verbonden. Vanaf zijn 17e ging hij hier op kamers en is er nagenoeg alle jaren blijven wonen. Een man die beschikt over de nodige zelfspot en zich typeert als mensen-mens die ook soms te betrokken kan zijn. Iemand die dankbaar is dat hij zijn passies als schilderen, schrijven en fotografie kan uitoefenen naast dat hij vader is in hart en nieren. Ook iemand die altijd zoekt naar evenwicht tussen rust vinden in de natuur en verbonden zijn met iedereen in zijn omgeving, wat best een uitdaging is als je hoogsensitief bent. Hij maakt graag lange wandelingen en heeft daarbij soms ook weer spontaan nieuwe ontmoetingen. Volgens hem beleven anderen hem als nadrukkelijk aanwezig en soms iets teveel van het goede, vertelt hij me lachend. Zijn meer introverte kant leeft hij vooral thuis waar hij al weer 21 jaar woont in de rust aan het water en waar hij op een vast moment elke dag geniet van een sinaasappel en een sigaretje; Tonnie Notten !