

Kenneth Scholsberg



De man die ik deze week mag portretteren is een zeer vriendelijk maar ook veelzijdig iemand. Hij is geboren in Paramaribo en groeide er op tot zijn tiende. Toen vertrok hij met zijn gezin naar Nederland om eerst in Warnsveld te gaan wonen, vervolgens een periode in Lochem en uiteindelijk terecht te komen in Zutphen. Uit die omgeving is hij nooit meer weg gegaan. Nu woont hij in Eefde, waar hij een eigen kocht.

Als klein jongetje wilde hij eerst brandweerman of politieagent worden. Toen hij van school af kwam vroeg hij zijn vader wat een goed beroep was. Zijn vader was zelf lasser en raadde hem dat ook aan. ‘Als je goed kunt lassen kun je heel veel kanten op’, zei hij hem. En zo gebeurde het dat hij terecht kwam bij zijn eerste werkgever in Brummen, als lasser. Daar werkte hij enkele jaren.

Sinds jaar en dag maakt hij zich ook verdienstelijk voor het Zutphense uitgaanspubliek als portier. Ooit, jaren terug begon dat bij Boulevard. Maar inmiddels doet hij dit werk al weer langere tijd bij Camelot. ‘Ik was een keer beveiligder op een feestje geweest en toen een portier van Boulevard ermee stopte vroegen ze mij’. ‘Ik was daar toen een van de jongsten’. Hij stond er ook nog korte tijd achter de bar en heeft zelfs een keer ingevallen voor de dj die ziek werd. Maar het werk als portier bleek echt zijn ding, vooral omdat je dan veel meer contact met mensen hebt. Bijna iedereen kent hem vandaag de dag bij naam en veel gasten komen even een praatje maken. Hij vertelt me dat hij het werk inmiddels zo lang doet dat hij nu soms kinderen van eerdere klanten leert kennen die nog de groeten doen van hun ouders. ‘Mijn vader vroeg of je goed op zijn dochter wil letten, zeggen ze dan’.

Naast zijn werk als lasser dat hij overdag nog altijd doet en het portierswerk dat vooral in de weekenden plaatsvindt, heeft hij nog een andere passie. Hij verzorgt soms lekker eten op feestjes en levert daarvoor een door hem zelf gebouwde smoker. Vlak voor de coronatijd startte hij daarvoor zelfs een eigen bedrijfje maar de pandemie gooide roet in het eten. En daarom stopte dat abrupt en werd de inmiddels gekochte bus snel weer van de hand gedaan. Nu begint hij daar heel

langzaam weer wat mee, puur uit liefhebberij. Inmiddels heeft hij al 4 smokers gebouwd, die hij maakt van ouder materialen als vaten en andere onderdelen.

Een ander passie die hij heeft zijn zijn twee motoren, een chopper en een racer. Met mooi weer vindt het het heerlijk om na het werk lekker te gaan rijden. Vroeger deed hij dat met een groepje vrienden maar door de jaren heen is dat wat uit elkaar gevallen. Nu rijdt hij alleen en vindt dat heel fijn. ‘Lekker een sigaartje mee en onderweg ergens rustig zitten’, vertelt hij me glunderend.

Hoewel hij in zijn dagelijkse leven buitengewoon actief is kan hij ook enorm genieten van een lekker vakantie waarin hij niets hoeft te doen. Zoals vorig jaar toen zijn moeder hem meenam naar Suriname. ‘Mijn broer en schoonzus gingen ook mee met hun baby, waar ik toen veel op heb gepast, ik vind dat gewoon heel erg leuk’. ‘Ik zou er trouwens niet willen wonen, alles is er veranderd ten opzichte van toen ik er als jongetje vertrok.’ ‘Bovendien ben ik nu echt thuis, hier in Zutphen, heb hier mijn vrienden en vriendinnen’. Hij zegt dan ook van van zichzelf dat hij een goed leven heeft en niet mag klagen .

De sympathieke man op de foto luistert soms ook naar de bijnaam Brother Bear maar zijn formele naam is Kenneth Scholsberg.